

Toespraak feestavond 10 januari 2004, 75-jarig bestaan van ijsclub Oranjewoud.

Dames en heren,

Van harte welkom op deze speciale feestavond ter ere van het 75-jarig bestaan van ijsclub Oranjewoud.

Ik mag als voorzitter van de ijsclub namens het bestuur het woord tot u richten. Dat doe ik niet alleen namens het huidige bestuur, maar in feite ook namens alle vorige besturen waarvan ik een aantal oud-bestuursleden hier in de zaal ben tegengekomen.

Want zonder al deze illustere voorgangers en hun inzet zaten wij hier vanavond niet. Zij hebben mede er voor gezorgd dat de ijsclub 75 jaar bestaat.

Om helemaal precies te zijn: vandaag 75 jaar en 3 dagen.

Want op 7 januari 1929 waren een aantal actieve inwoners van Oranjewoud bij elkaar gekomen met het plan een ijsclub op te richten.

Ik wil u graag even meenemen naar die avond van 7 januari 1929 en een gedeelte van de allereerste, handgeschreven en goed bewaarde notulen aan u voorlezen. We bevinden ons dan in hotel Weener welke destijds was gevestigd aan het einde van de Prins Bernhardweg in Oranjewoud.

Vergadering op 7 januari 1929 ten huize van Dhr. J. Weener

Aan de oproep van enige ingezetenen te Oranjewoud, onder wie ik even wil noemen de heren Tette Hosper en S.W. Hepkema, om te komen tot het oprichten van een ijsclub, werd door een 27-tal belangstellenden gehoor gegeven. Dit bleken allen warme voorstanders te zijn.

Dhr. A. Waterlander nam bereidwillig het voorzitterschap waar. Na een korte inleiding over het doel der vergadering werd het woord aan de aanwezigen gegeven. Verschillende sprekers voerden het woord, waarvan de hoofdzaak hierop neerkwam:

't Is in het belang van onze kinderen dat deze een veilige plaats hebben, waar ze de mooie "schaatsenrijdersport" kunnen beoefenen.

Dhr. Hepkema deelde nog mee, dat Dhr. Tj. Koopmans belangeloos zijn eigendom "De Putgaten", tot wederopzegging toe ten behoeve van de ijsclub wilde afstaan.

Deze mededeling werd met grote instemming begroet.

Daarna werd met algemene stemmen besloten een ijsclub op te richten, die de naam "Oranjewoud" zal dragen.

Als voorlopig bestuur werden aangewezen de heren:

A. Waterlander

S. W. Hepkema

S. Hornstra

W. W. de Boer

A. H. Hoekstra

Als baancommissarissen worden aan het bestuur toegevoegd de heren: G. J. Brouwer en T. Hosper.

De contributie wordt bepaald op één gulden. De gehuwde arbeiders kunnen met 50 cent volstaan.

De jonge vereniging ontvangt een gift, groot F. 10- gulden van W. W. de Boer, waarvoor deze een warm applaus van de vergadering toekomt. Voorgesteld wordt de contributie direct te innen. Dhr. S. Hornstra wordt als voorlopige penningmeester aangewezen, die daarna overgaat tot contributie-inning.

Besloten wordt direct van wal te steken en de 9^e januari te beginnen met een hardrijderij voor kinderen van de school te Oranjewoud in 8 klassen.

Met algemene stemmen werd Dhr. Tj. Koopmans benoemd tot ere-lid der vereniging.

Dames en heren,

u hoort het, de contributie was toen één gulden en nu, in 2004, in oude guldens elf gulden. Gezien de inflatie hebben wij nog steeds een bescheiden contributie. De eerste voorzitter was A. Waterlander, meester Waterlander, hoofd van de Albertine Agnesschool. De traditie is dat de eerste wedstrijden die in een schaatsseizoen georganiseerd worden die van de leerlingen van de Albertine Agnesschool zijn. Het is best mogelijk dat deze traditie op zijn voorspraak ontstaan is.

De meeste van u hier in de zaal weten nog wel waar de oorspronkelijke ijsbaan lag, op een steenworp afstand van deze zaal.

Het was destijds een petgat, gegraven om het zand eruit te halen voor de aanleg van de begraafplaats aan de Binnenweg. De waterplas was in eigendom bij de familie Koopmans waarvan de nazaten nog steeds in Oranjewoud wonen.

Tot de jaren zestig was er geen vast onderkomen bij de baan.

Begin jaren zestig werd in eerste instantie een oude autobus als onderkomen gebruikt. In december 1963 werd met behulp van vele vrijwilligers een houten gebouw neergezet. En deze heeft hier tot 1996 gestaan.

In verband met de verdubbeling van de rijksweg tot autosnelweg, is helaas het gebouw gesloopt en de ijsbaan gedempt.

In de Prinsenkamer, het zaaltje bij de ingang, heeft onze secretaris Jan de Boer een dia- en videovoorstelling gemaakt waar u prachtige beelden van toen maar ook van nu terug kunt zien.

De voorstelling begint na het optreden van Teake van der Meer. Ga er straks niet met z'n allen tegelijk naar toe want hij draait de hele avond diverse keren. Het zaaltje is daar trouwens ook te klein voor.

Zoals ik al zei, de vorige ijsbaan lag dicht tegen de oude rijksweg 32 aan. Hij was niet breed, ongeveer 50 meter, maar wel 250 meter lang. Niet geschikt voor marathonwedstrijden maar wel voor kortebaan wedstrijden. Bekende schaatsers en schaatssters hebben bij de start van hun carrière hier wedstrijden gereden. Onder andere Hilbert van der Duim en Yep Kramer.

De dreiging van de verdubbeling van de rijksweg hing toen al boven de ijsbaan. De besturen van destijds wisten dat er ooit een andere locatie zou moeten komen. En om onder andere dat financieel mogelijk te maken, is vanaf de jaren zeventig in de zomermaanden het ijsclubgebouw aan vakantiegangers uit de randstad verhuurd. Soms wel voor 4 maanden.

Van die opbrengsten plukt de ijsclub nu nog steeds de vruchten.

Andere in het dorp bekende acties om aan geld, voor bijvoorbeeld een nieuwe ijsveegmachine te komen, was bijvoorbeeld de WC-papier actie.

In het dorp beter bekend als de SKYTPAPIER-AKSJE. Maar ook de verkoopactie van lucifersdoosjes is bekend.

In die tijd was het ledenaantal gegroeid tot bijna 1000 leden. Wij waren destijds één van de grootste verenigingen van Friesland, met in de wintermaanden de bekende feestavonden, met toneel en muziek. Op het hoogtepunt, in de jaren tachtig, elke winter **3!** feestavonden en tot de laatste plaats bezet!!

Ook nu tellen we met circa 380 leden nog steeds flink mee. Afgelopen winter hebben we zelfs 50 nieuwe leden mogen begroeten.

En dat mede dankzij het feit dat er een nieuwe ijsbaan is aangelegd.

Want toen de oude ijsbaan onder de A-32 verdwenen was, hebben we een spannende tijd gehad. We hebben een paar jaar in de clinch gelegen met de

Gemeente Heerenveen, maar gelukkig heeft dat, niet geheel zonder slag of stoot, geleid tot de huidige ijsbaanlocatie aan de Cissy van Marxveldtlaan.

Een prachtige en gezellige baan met een eilandje erin en waarvan de meest zuidwestelijke punt de oude ijsbaan nog net overlapt.

In feite waren we bij de oplevering van de nieuwe ijsbaan, een paar jaar geleden, terug bij af, terug naar de jaren zestig. Een soort petgat met een keet op wielen in plaats van een autobus en lichtmasten die opnieuw geplaatst moesten worden, maar met dezelfde muziekinstallatie als toen. Want de luidsprekers die u hier ziet staan en de bijbehorende versterker zijn al 40 jaar oud en het werkt nog perfect.

Maar waarom hebben we een ijsclub met ijsbaan in het dorp. Waarom deden al die vorige besturen en doet het huidige bestuur zo'n moeite om dit in stand te houden. Natuurlijk om het schaatsen zelf.

Maar ook om het dorpsgebeuren te versterken.

En om relaties te laten ontstaan. Onze penningmeester, Henk Kok en zijn vrouw Alie weten daar alles van. Want volgens mij hebben zij dit jaar ook een jubileum te vieren, is het niet Henk?

Maar de belangrijkste reden van het 75-jarig bestaan van de ijsclub is natuurlijk nog steeds gelegen in de zin die in de oprichtingsnotulen is vermeld.

't Is in het belang van onze kinderen dat deze een veilige plaats hebben, waar ze de mooie "schaatsenrijdersport" kunnen beoefenen.

Echter, een ijsclub zonder vrijwilligers en zonder u als lid heeft geen bestaan. Wij willen daarom u als lid, de hulpvaardige vrijwilligers en de sponsors zoals De Grenen Loods, De Formido en de Koningshof, bedanken voor de steun voor de afgelopen jaren.

Dames en heren, het zal u duidelijk zijn.

Dit bestuur, maar ook alle voorgaande besturen en hopelijk ook de besturen na ons, gaat ervan uit dat we samen de ijsclub met ijsbaan nog vele jaren in stand zullen houden.

Ik dank u wel.

Ik wil nog graag even het programma van deze avond met u doornemen.

Om kwart voor negen, dat is over zo'n minuten, gaat Teake van der Meer een optreden voor ons verzorgen.

Op zijn eigen, welbekende wijze zal hij de dagelijkse beslommeringen bij de kop nemen.

Ik ben benieuwd wat dat vanavond zal zijn.

Tot die tijd kunt u nog even een kop koffie halen of een drankje bestellen.

Tijdens het optreden van Teake is de bar even dicht om Teake de aandacht te geven die hij verdient.

Na dit optreden is de bar weer open en neemt de muziek het over. We hebben vanavond een in onze ogen prima band kunnen regelen, EXPOSURE uit Dokkum, dus geniet ervan.

Na het optreden van Teake gaat ook de Prinsenkamer open waar u de doorlopende dia- en videovoorstelling kunt bekijken.

Ik wil u namens het bestuur bedanken voor uw komst hier naar toe en wens u een hele gezellige avond toe.

